

## Opzet jeugddienst op 3 juni 2018

In het kader van Nacht zonder Dak met bevestiging Linda Wind als Jeugdwerker

**Thema:** Over wie ben jij laatst heengestapt?

### Orgelspel

**Welkom ouderling van dienst**

**Stil gebed**

**Zingen:** Psalm 72: 1, 4

Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.

### Bemoediging en groet

**Inleiding/thema**

**Gebed**

**Zingen:** *Mijn Jezus, mijn Redder* (EL 372, Opw. 461; piano/Tsjamme)

Mijn Jezus, mijn redder;  
Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,



veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.  
Zing van de Koning en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam.  
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  
Niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U.

### Gesprek met kinderen

**Zingen:** *Kom aan boord...* (piano/Tsjamme)

Voor de zieken - voor de armen  
voor de mensen met verdriet.  
Voor het kind dat blijft proberen  
maar toch denkt: 'het lukt me niet'.  
Voor de zwerver die moet zwerven  
en geen plek heeft waar hij hoort,  
is er altijd nog die Ene en die roept: "Kom maar aan boord!"

*Refrein:*

Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen  
kom aan boord.  
Sta niet doelloos aan de kant,  
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand.

Voor het meisje dat blijft denken  
'alles gaat bij mij steeds mis'.  
Voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is.  
Voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord,  
is er altijd nog die Ene en die roept: "Kom maar aan boord!"  
Kom aan boord...

***Kinderen gaan naar de nevendienst***

**Nacht zonder dak:** Bekend maken van opbrengst sponsor actie

**Thema:** pol

**Lezing:** Lucas 16

<sup>19</sup>Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. <sup>20</sup>Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. <sup>21</sup>Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. <sup>22</sup>Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. <sup>23</sup>Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. <sup>24</sup>Hij riep: "Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen." <sup>25</sup>Maar Abraham zei: "Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. <sup>26</sup>Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken." <sup>27</sup>Toen zei de rijke man: "Dan smee ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, <sup>28</sup>want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen." <sup>29</sup>Abraham zei: "Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!" <sup>30</sup>De rijke man zei: "Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen." <sup>31</sup>Maar Abraham zei: "Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.""

**Zingen:** NL 912: 1, 2, 4, 5

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw heilige Geest er woon'.

**Preek**

**Zingen:** Opw. 805 (piano/Tsjamme)

Maak ons hart onrustig, God,  
dat het ontevreden klopt  
als we mooie leugens horen  
en gemakkelijke woorden!  
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.  
Mensen worden uitgebuit,  
weggeschopt en opgesloten.  
Zegen hen als wij hen troosten.  
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan  
om het onrecht te weerstaan!  
Geef ons moed om op te treden.  
Laat ons vechten voor de vrede.  
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.  
Laat ons doorgaan tot het eind.  
Gaat het onze kracht te boven,  
laat ons dan in U geloven.  
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk  
tot in alle eeuwigheid.

**Gebeden**

**Collecte,** Solozang Tsjamme, *Laat mij kijken met uw ogen...*

*Laat mij kijken met Uw ogen  
naar de mensen om mij heen,  
maak mij open en bewogen,  
voor wie ziek is of alleen.  
Leer mij luisteren naar hun noden,  
naar de vragen en de pijn,  
vul mijn hart met mededogen,  
om Uw troost en hulp te zijn.*

*Geef mij vuur, geef mij passie voor Uw koninkrijk,  
dat mijn leven Uw liefde zichtbaar maakt.  
Ik wil werken en spreken van gerechtigheid,  
omdat U mijn hart heeft aangeraakt.*

### **Bevestigen van Linda als jeugdwerker**

- Inleiding, Vragen stellen, Gebed

**Zingen:** Opwekking 710, *Zegen mij op de weg die ik moet gaan*  
(piano/Tsjamme)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!  
Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest Heer  
Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waarin U zelf steeds mooier wordt  
voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

### **Afsluiting van de dienst**

**Slotlied:** NL 531

Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten, –  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept jou en mij,  
om alles op te geven  
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam:  
‘k Wil in uw woning wezen  
voor nu en voor nadeze’, –  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook jou terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, – het eeuwig leven.

### **Zegen voor allen**

### **Orgelspel**