

## Gasthuiskerk Bolsward

Orde van dienst zondag 25 februari 2018,  
tweede zondag in de veertig dagen tijd,

**Reminscere**, naar Psalm 25:6

“Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen”. (NBV)

*Naar U, levende,  
klimt mijn ziel.*

*U vertrouw ik:  
dat Gij zijt.*

*Door de nacht heen  
zien uw ogen*

*mij.*

*Van mijn ellende  
keer U niet af*

*Mijn vertrouwen  
beschaam het niet.*

*Op U wachtte ik  
levenslang.*

*Elke dag weer  
zoeken mijn ogen*

*Jou.*

*Laat je nu vinden  
liefde.*

*Keer je niet af.*

Uit: '150 Psalmen vrij', Huub Oosterhuis

-Lied voorafgaande aan de dienst: Lied 941

-Welkom en mededelingen

-Intochtslied: Psalm: 25: 1 en 2

-Bemoediging en groet

-Gebed, tot driemaal toe uitlopend op:

v. zo bidden wij... (refrein lied 547, zingen)

A. Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan

**Leefregel**

**Zingen:** Psalm 119:21

-Gebed bij de opening van de Schrift

(Kinderen en tieners naar hun nevendienst)

-Lezen: Marcus 9:2-10 (NBV)



Rafaël (Urbino, 6 april 1483 – Rome, 6 april 1520) 'de transfiguratie' Te zien in het Vaticaanse museum in Rome

-Zingen: 'Op de berg van het verbond' (T. Tussentijds  
149, mel. NLB 213)



1. Op de berg van het verbond  
Daalt een vuur, een licht van boven  
Uit de open hemel mond  
En een wolk ervoor geschoven;  
En het volk erom geschaard  
Staat--- en staart.
2. Want het licht der eeuwigheid  
is voor ons gezicht verborgen  
Gij in uw barmhartigheid  
geeft ons daglicht elke morgen  
en wij leven op gezag  
dag aan dag.
3. Midden in de wereldtijd,  
in het heilig evangelie,  
staat Gij in uw heerlijkheid  
schoon en blinkend als een lelie,  
zelfs geen koning Salomo  
straalde zo.

### **Schriftgedicht: 'Wit Licht'**

*Dit verhaal gaat over bergbeklimmen.*

*Vier mannen klauteren*

*voorbij de grens van wat je normaliter ziet als mens, en drie*

*verliezen bijna alle grip.*

*Ze staan op de rand van de taal.*

*Hier is de wereld niet meer dicht.*

*Dit is onze toekomst,*

*op schaal.*

*Boven de boomgrens zijn we dus, heel even.*

*De timmerman van Nazareth*

*blijkt ook de beste alpinist.*

*Je treuzelt, want je wilt kamperen.*

*Met Mozes en Elia, Petrus zelf.*

*Of Lydia! Patrick van Ierland! Bonifatius..*

*heiligen van vroeger.*

*Je moet de berg af, naar je leven.*

*Dat wordt weer zwoegen en talentenjacht.*

*Heeft God zichtoch vergist?*

*Aha, je iPhone krijgt bereik. Wie hemels stralen*

*wil die photoshopt maar lekker zelf. Aan*

*Facebook alle macht?*

*Wij dachten van niet, zegt die wolkenstem:*

*'Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem: 'Hij*

*wast jou witter dan wit.*

*Witter dan welke wolwasser ook.*

*Hilbrand Rozema*

4. Davids Zoon en Zoon van God:  
deze zal Messias heten,  
ons bevrijden uit de dood  
naar de wet en de profeten.  
Mozes en Elia gaan  
naast Hem staan.

5. Alle eng'len loven Hem,  
want Hij zal de tocht volbrengen  
in de stad Jeruzalem  
en het vuur zal Hem verzengen  
en de duisternis als steen  
om Hem heen.

6. Ach uw lieve christenheid  
Weet niet beter dan te dromen  
Van een tempel in de tijd,  
onderdak en onderkomen,  
maar het ware Israël  
weet: Vaarwel.

### **-Uitleg en verkondiging,**

**thema: 'On Top of the World'**



*De transfiguratie van Theophanes de Griek (Google: ArtWay)*

**-Antwoordlied:** Lied 544 alle verzen

**-Pastorale mededelingen**

**-Dank- en voorbeden,** stil gebed, afgesloten met het  
gezamenlijk hardop gebeden *Onze Vader*

**-Inzameling van uw gaven**

(Kinderen keren terug in ons midden)

### **Slotlied: 'Ga dan op weg' (T. J. Roelofs, M. Lied 868)**



1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden

2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

### **-Wegzending en zegen**